

O, alle dorstigen, kom tot de wateren,  
en u die geen geld hebt, kom,  
koop en eet, ja, kom, koop zonder geld,  
zonder prijs, wijn en melk.

Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is,  
en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan?

Luister aandachtig naar Mij, eet het goede,  
en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed.

Neig uw oor en kom tot Mij,  
luister, en uw ziel zal leven;

want Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten:  
de betrouwbare gunstbewijzen aan David.

JESAJA 55:1-3

Jezus riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken.  
Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water  
zullen uit zijn binnenste vloeien.

JOHANNES 7:37-38

---

Heeft u vragen? Spreek dan de koster even aan.  
U kunt hem vinden bij de ingang of in de hal.

Wilt u naderhand contact met ons opnemen?  
Telefoon: 0183-582160 (koster A. van den Dool)  
Email: [info@cgknoordeloos.nl](mailto:info@cgknoordeloos.nl)



# Welkom!

Fijn dat u een kerkdienst bij ons bezoekt.

In deze dienst hopen wij God te eren en naar Zijn stem te luisteren,  
want God spreekt! Al eeuwenlang heeft Hij Zijn boodschap  
doorgegeven aan mensen. Die boodschap was op zijn helderst  
toen Hij Zelf als mens op aarde kwam: Jezus Christus laat ons zien wie God is.  
Daarom staat het evangelie – dat is ‘het goede nieuws’ – van Jezus centraal  
in onze diensten. We hopen dat u vandaag ook Zijn stem zult horen.

## Wat kunt u in deze dienst verwachten?

Straks zal het orgel stoppen met spelen. Dan komt de kerkenraad binnen. Zij geven leiding aan de gemeente. Als zij voorin de kerk gaan staan, wordt het even helemaal stil en kan iedereen voor zichzelf bidden. Daarna gaat de predikant de preekstoel op. Eventueel doet hij dan wat mededelingen. De dienst begint pas echt als hij vervolgens een korte belijdenis uitspreekt en de gemeente groet in de naam van God.

De dienst in onze kerk is traditioneel opgezet en heeft altijd de volgende onderdelen:

- *Zingen*

Tijdens onze diensten worden er Psalmen gezongen. Dat zijn Joodse liederen uit de tijd voordat Jezus op aarde was. Ze zijn afkomstig uit de Bijbel. Om ze te kunnen zingen zijn ze op rijm gezet. Op de borden voor in de kerk staat aangegeven welke psalmen we deze dienst zingen. In de Bijbels die wij in de kerk gebruiken staan de berijmde Psalmen bijna achterin afgedrukt.

- *De wet (in de morgen)*

Dit zijn de tien geboden die God door Mozes aan het volk Israël gegeven heeft en waarin Hij bekend heeft gemaakt wat Zijn wil is.

- *Apostolische geloofsbelijdenis (in de avond)*

Hiermee belijden wij samen wat de kerk in alle tijden en overal ter wereld altijd geloofd heeft.

- *Een gedeelte uit de Bijbel.*

Het Bijbelgedeelte dat gelezen wordt, staat bovenaan op de borden die voorin de kerk hangen.

- *Gebed*

Er zijn twee momenten van gezamenlijk gebed. We bidden voor de dingen die tijdens deze dienst gebeuren, voor mensen in de gemeente, voor gebeurtenissen in Nederland en wereldwijd.

- *Collecte*

Voordat de preek wordt gehouden, wordt er geld ingezameld. Hiervoor gaan collectezakken rond. Voelt u zich als gast vooral niet verplicht hier iets in te doen. De inzameling van de gaven is voor de gemeenteleden bedoeld om op een bewuste manier te geven van wat zij van God gekregen hebben.

- *Preek over het Bijbelgedeelte dat gelezen is*

De preek is het centrale gedeelte van de dienst, omdat we geloven dat het heel belangrijk is om te luisteren naar wat God tegen ons te zeggen heeft.

- *Zegenbede*

Als het orgel stopt met spelen na de laatste Psalm, gaat iedereen staan en spreekt de predikant de zegen uit.